

Zoutelande breekt alle records

Het is ongeveer een jaar geleden dat de single *Zoutelande* van de Nederlandse band *Bløf* uitkwam, met onze eigen Geike Arnaert mee aan de microfoon. De cover van een matig succesvol Duits nummer steeg als een pijl in de verschillende Vlaamse en Nederlandse hitlijsten en bleef er ongemeen lang in de hoogste regionen hangen. Geike Arnaert, uit het West-Vlaamse Westouter, kennen we als de voormalige zangeres van *Hooverphonic*. In de periode dat ze aan de zijde van Alex Callier stond, reeg de band de ene hit aan de andere: *Mad about you*, *Jackie Cane*, *The world is*

mine, Sometimes... Maar nadat ze de band verliet, werd het eerder stil rond haar persoon, tot ze met *Zoutelande* opnieuw onhoudbaar op elke radiozender te horen was.

Bløf was al een vaste waarde in Nederland, maar bij ons een nobele onbekende. Nu probeert de band ook potten te breken in Vlaanderen. Benieuwd of ze het ook kunnen onder de Moerdijk.

Toch is de grootste winnaar van de hit het kleine plaatsje Zoutelande in Zeeland, dat in het nummer onvrijwillig het onderduikadres wordt van Geike en de zanger van *Bløf*, Paskal

Jakobsen. De gemeente Zoutelande haalt alles uit de kast om van de aandacht te profiteren. "Dat nummer is natuurlijk dé gedroomde *citybranding*", zag burgemeester Rob van der Zwaag de eurotekens al voor zijn ogen aantikken. Volgens de dienst toerisme komen er sinds het uitkomen van de hit inderdaad nu vijftien procent van de toeristen uit België. Hoewel het 'gammele strandhuis' uit het nummer nu ook niet direct de beste reclame voor de toeristische infrastructuur is. Maar hun broodjes kroket schijnen overheerlijk te zijn.



© Toerisme Zeeland

WILDSEIZOEN!



Clochard
de luxe

Keuken doorlopend open van 10 tot 22u.

Gesloten op maandag

Monseigneur Ladeuzeplein 5 ■ 3000 Leuven ■ 016 20 57 87



Dé chalet!

Dorotée Hoste en Bart Tastenhoye zijn in geen tijd razend bekend geworden met de start van hun succesvol restaurant Taste in de Leuvense Naamsestraat. Vanaf nu kan je de keuken van deze topchef ook ruiken, proeven en genieten in hun chalet.

Kan het er nog bij?

Dorotée is een bezige bij en Bart een harde werker. Dat hebben ze vast meegekregen van hun zelfstandige ouders. En ja, restaurant Taste gaf hun meer dan werk genoeg maar stilstaan is achteruit gaan vinden ze. Dit jong gedreven rondspringend koppel deelt een passie in hun dagelijkse job. En dus kozen ze voor dit momentum. Zowel in het denken als het doen zijn ze creatief. Ze wilden iets nieuws en dat hebben ze nu. Het is geen feestzaal, ook geen restaurant, het zit er pal tussenin. De chalet is vrij ruim en voorzien van een zeer groot terras. Het interieur heeft veel hout, een open haard, een natuurstenen wand, everzwijnvleke op de vloer, en als je buiten stapt zit je in het dichte groen van het Zoniënwoud. De gemoedelijkheid vind je zowel in chalet Taste als in Taste Leuven. Het verschil is dat het nog gezelliger kan in de chalet. Culinair is het niveau even hoog als in Leuven. het verschil zit hem in de presentatie. In de chalet zetten ze gemakkelijker wat schotels

in het midden van de tafel of zetten ze de BBQ aan. De chef kookt er in dezelfde ruimte waar de gasten eten. Iedereen kijkt mee in de potten. Zo krijg je nog meer beleving. Bovendien werden in de zomer al zeer leuke projecten gedaan op het grote terras. BBQ gebeurt dan voor je neus. En in de winter snakken mensen blijkbaar naar winter BBQ's en gezelligheid bij de open haard. De chalet is voor elk seizoen geschikt.

Alleen voor groepen?

De chalet is geen restaurant. Eten kan enkel in groep. Of in plaats van mensen thuis uit te nodigen en zelf te koken, afwassen, stressen en opkuisen, nodig je je gasten uit in de chalet. Ongestoord genieten heet dat. Je kan ook per-

fect met kinderen komen want die mogen er vrij rondlopen, wat niet altijd goed lukt op restaurant.

Dit is een uniek concept. Er zijn 3 formules: € 85, € 110 of € 135 all-in. Er kan ook een formule gekozen worden en zij werken dat uit volgens marktaanbod, seizoen en weersvoorspelling. Parkeren kan in de straat zoals alle wandelaars dat doen die voor een boswandeling afgezakt komen. Er is een oprit naast de chalet en 2 huizen verder is er een parking die kan gebruikt worden.

De Chalet

Roelandsheide 65, Duisburg
info@chalettaste.be
Restaurant Taste
Naamsestraat 62 - Leuven
0499 277 406
info@leuventaste.be
www.leuventaste.be



De chalet is niet nieuw, ze hadden hem al, maar werd verhuurd als woning. Do en Bart waren al even aan het denken aan een extra project maar zonder concrete ideeën. Tot de huurster haar opzeg deed. Onmiddellijk keken ze naar elkaar en wisten ze wat ze er mee konden doen. Papa Hoste, die eerder al zijn decoratieve kunnen tentoon stelde bij Taste, werd er weer bij gehaald voor de inrichting en de verbouwingen. Want langs buiten was het wel een echte chalet, binnenin was de typische charme verdwenen. Een 2^{de} zaak kon ook alleen maar als ze er zelf als eigenaars konden in staan. En deze plek gaf mogelijkheden omdat er geen afbetaling meer rustte op dit pand. Dus de kosten zouden lager zijn en daarbij konden ze zich permitteren om alleen op zondag en maandag open te doen.

